

Gefeliciteerd ! Een zoon.

Een stoere jongen, die kan de hele wereld aan dit engeltje is er om hem bij te staan.  
Een beschermer die altijd op hem wacht en die hij kan bellen, dag en nacht.

Gefeliciteerd ! Een baby.

Een telefoontje van hierboven liet ons in een wondertje geloven.  
Nu vervult zich onze grootste wens de geboorte van een lief klein mens.

Jarig !

Deze dag is speciaal voor jou gereserveerd vandaag kunnen we zeggen: Gefeliciteerd!  
De tijd gaat snel, weer een jaar erbij maar nu met een engeltje aan je zij.

Bedankt !

Bedankt voor alles wat je hebt gedaan zonder jou is het maar een leeg bestaan.  
Als dank wil ik je dit beeldje geven want jij bent het engeltje in mijn leven.

Huwelijk !

Jullie horen al een tijdje bij elkaar maar nu vormen jullie officieel een paar.  
Dit engeltje staat voor liefde en geluk nu gaat jullie huwelijk nooit meer stuk.

Tegenslag !

Als het even niet meer gaat weet dat je er niet alleen voor staat.  
Laat dit engeltje een steun voor je zijn want je weet na regen komt zonneschijn.

Gefeliciteerd ! Een dochter.

Dit engeltje zal zich over haar ontfermen over haar waken en beschermen.  
Een meisje zo mooi en klein dat moet ook een engeltje zijn.

Beterschap !

Een kadootje om je te laten weten dat we je echt niet zijn vergeten.  
Laat dit engeltje een steuntje voor je zijn want je weet: Na regen komt zonneschijn.

Vriendschap !

Onze vriendschap wil ik nooit meer kwijt want je bent mijn maatje voor altijd.  
Daarom geef ik je dit hemelse kado wat het precies is, zie je zo.

Tot ziens !

Voorlopig zien wij elkaar even niet en dat doet mij erg veel verdriet.  
Dit engeltje herinnert je eraan te bellen want er blijft nog genoeg te vertellen.

Verhuizing !

Muren en balken vormen alleen het huis zelf moet je het maken tot een thuis.  
Geef het huis direct wat fleur met dit beeldje in het interieur.

Valentijn !

Op 14 februari is het weer Valentijnsdag de dag waarop je iemand verwennen mag.  
Bedankt voor je liefde, steun en trouw dit engeltje is dan ook alleen voor jou.

Vaderdag !

Eindelijk is het weer eens Vaderdag  
ik ben blij dat ik dit geven mag.  
Bij jou staat nooit iemand in de kou  
daarom past deze engel goed bij jou.

Sinterklaas !

Het origineel staat op een kathedraal  
het is kunst met een leuk verhaal.  
De Sint heeft er lang naar gezocht  
raad eens wat hij heeft gekocht.

Oud en Nieuw !

Dit is het begin van een nieuw jaar  
een engeltje cadeau als klein gebaar.  
De beste wensen voor u allen  
laat de kurken nu maar knallen.

Moederdag !

Jij bent de liefste moeder die ik ken  
het is tijd dat ik jou eens verwen.  
Vandaag hoef je helemaal niets te doen  
een engel als cadeau en een dikke zoen.

Kerstmis !

Kerst is de fijnste tijd van het jaar  
met zijn allen gezellig bij elkaar.  
Iedereen is vrolijk, iedereen is blij  
daar hoort natuurlijk een engeltje bij.